

Penguin, 1 Juni 2020

Namasté,

De dankbaarheid is groot wanneer Thakur, zijn broer Krishna en vriend Jeet, weer een voedselpakket komen brengen. Inmiddels hebben wij dankzij uw donatie, drie bezorgrondes gedaan voor ongeveer



twintig families. De kinderen rennen de broeders achterna en zijn dolblij met de extra zoete versnaperingen die worden uitgedeeld.

Helaas zijn de aantal getroffen, aangaande het corona virus, dagelijks hard omhooggegaan en lijkt de lock-down nog lang niet over. Met maskers en handschoenen proberen de broeders zich zo goed mogelijk te beschermen. Bezorgingen vinden alleen lokaal plaats.

De Monsoon is begonnen. De snikhete dagen eindigen met een overvloed aan regen en dat maakt voor sommigen het leven onverdraagbaar. In één van de hutten wonen 8 familieleden. Zij slapen letterlijk in de modder omdat het zogenaamde huis geen muren heeft. In een hoekje wordt er gekookt op het gemaakte vuur van gesprokkelde takken. De kinderen verplaatsen zich 's nachts omdat het dak op verschillende plaatsen lekt.

Mensen leven tussen het ongedierte. Het geeft Thakur, ons en misschien ook u, een gevoel van onmacht. Het liefst zou Thakur al deze gezinnen onderdak bieden. Dagelijks belt hij ons en deelt zijn ervaringen.



Onze missie is om tenminste één kind van elk gezin van onderwijs te voorzien. Dit biedt in ieder geval perspectief voor de andere familieleden en komende generaties. Met vrijwilligers helpen we de lokale school met materiaal en zorgen we voor verzorgde klaslokalen. Voor €30,- per maand kan een kind naar een publieke school. Hiervoor krijgen zij een uniform, boeken, schrijfmateriaal en een toelage.

Wij continueren met de extra voedselhulp en willen u vragen deze nieuwsbrief zoveel mogelijk te verspreiden. Een voedselpakket kost €20,- per familie per 2 weken. De getroffen families in Nepal zijn u enorm dankbaar. Dankbaarheid aldaar, is een bloem die in vele tuinen bloeit.

Waarom wij blijven helpen? In de 1^e wereld kijken wij naar de problemen van mensen in ontwikkelingslanden en zeggen; zij zijn onderontwikkeld, corrupt, het is een bodemloze put.

Wij geven ze een hengel en vertellen hoe ze moeten vissen. Vervolgens varen wij met onze super trawlers naar deze gebieden en vissen alles leeg. De lokale mensen vertrekken,

geven alles op en investeren hun laatste spaargeld in louche smokkelaars en mensenhandelaren. Zij riskeren hun leven om op een rubberboot de oversteek naar ons continent te maken. Vele landen barricaderen de grens, houden de deur dicht en beschermen het eigen bezit.

Investeren in een kind biedt perspectief. Een perspectief op kennis en de droom op een betere toekomst. De dromen van kinderen in Nepal zijn dezelfde als de kinderen in ons eigen land. Wees dankbaar en voedt perspectief voor alles wat op je levenspad komt.

Onze dank is groot, wij wensen u het allerbeste en goede gezondheid.

Met liefde voor School Rise,

Sarvin & Wiebren
1 Barker Avenue
7316 Penguin
Tasmanië Australië

Voor €20,- kunnen wij een familie voorzien van eten en drinkwater voor tenminste 2 weken. Wij hopen de komende tijd tenminste 20 families te voorzien.

Uw bijdrage is daarbij van harte welkom. Elke euro gaat direct en volledig naar deze getroffen families.

Ons rekeningnummer is:

NL87TRIO0197889336 **o.v.v. Stichting School Rise.**

In verband met onze ANBI verklaring zijn giften aftrekbaar van inkomstenbelasting.
